

Dá Fhili – Twee barden in de bieb

februari 19, 2014 in [Amersfoort](#), [Vertelkunst](#) door [Redactie](#)



foto: Willemijn van Klingeren

Elke derde dinsdagavond van de maand gebeurt er in bibliotheek De Zonnehof in Amersfoort een wonder. Aan de hand van een beginzin uit het publiek neemt vertellersduo Dá Fhili (oud-lers voor 'twee barden') het publiek mee in adembenemende en humorrijke verhalen die ter plekke geïmproviseerd worden.

Met Liefde als thema ontvouwden Daan van Loon en David van den Bosch afgelopen dinsdag een verhaal over mammoetfilet en de kassaschoonheid Janine. Na de pauze improviseerde het duo er lustig op los met een tweede verhaal. Reigers zullen nooit meer dezelfde zijn na de buitengewoon zwoele vertelling van de avonturen van Richard de Reiger en zijn twee vrouwelijke 'reigsters'. De fabels van Jean de La Fontaine zijn er niets bij.

Op 18 maart improviseren Daan en David in het teken van de Boekenweek: reisverhalen. Zeer aan te raden en hoogst verslavend.

Aanvang: 20.30 uur. Toegang: gratis.

Annette Verspoor